

Zondag 25 oktober 2020

Versetten van Domenico Zipoli

Welkom en openingsgebed door kerkenraad

Aanvangslied: Ps 119: 12 (gezongen) en 28 (gelezen)

Drempelgebed in wisselspraak:

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer

a. die hemel en aarde gemaakt heeft

v. die trouw houdt tot in eeuwigheid

a. en niet laat varen het werk van zijn handen.

v. Heilig ons hart, o Heer,

zodat wij kind aan huis kunnen zijn

in Uw geheimen en in Uw heiligdom

a. door Hem die onze meester is:

Jezus Messias. Amen

Kyriëgebed

Glorialied: Lied 863: 1 (gezongen), 5 (gelezen), 6 (gezongen)

Groet

Gebed van de zondag

Lezingen: Deuteronomium 6: 1 - 9, Mattheüs 22: 34 - 46; lector: Wilma Klok

Lied 388: 1 (gezongen), 2 (gelezen), 3 (gezongen), 4 (gelezen), 5 (gezongen)

Overdenking

Muzikaal intermezzo: Offertoire van Cesar Franck

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen

Slotlied: Lied 1014: 1 en 5 (gezongen)

Wegzending en zegen

Orgelspel